

Vrienden van het Leven

Vrienden van het Leven
Jezus is in het dorpje Kapernaum.
Hij is in een huis met een plat dak.
Aan de zijkant zit een trap.
Het huis is vol mensen.
Ze staan zelfs buiten.
Jezus spreekt tot de mensen.
Hij verteld over God.

Plotseling klinkt er geluid.
Er zijn vijf mannen op het dak.
Een man is verlamd.
Hij kan niet lopen.
En ligt op een matras.
Aan elke hoek zit een stuk touw.
Vier vrienden dragen hem.

Op het dak halen mannen tegels weg.
Zo komt er een opening.
Voorzichtig laten ze hun vriend zakken.
De verlamde man komt vlakbij Jezus neer.
Jezus ziet het geloof van deze mannen.
Een huis vol mensen, een dicht dak;
niets hield hen tegen.
Ze hebben een grote wens:
hun vriend moet bij Jezus zijn.

En dan zegt Jezus 'Zoon uw zonden zijn vergeven.'
Dat betekent: Ik neem jouw zonden weg.
God denkt er dan nooit meer aan.
Nu ben je een echt gelukkig mens.
Daarna zegt Hij tegen de verlamde man:
'Ik zeg u: Sta op! Pak uw matras en ga terug naar huis.'
Direct staat de verlamde man op.
Hij pakt zijn matras en verlaat het huis.
Alle mensen zien het.
Ze zijn verbaasd en loven God.
En zeggen: 'dit hebben we nooit eerder gezien!'

*Binnenkort is het Halloween, een feest vol
duisternis, griezigheid en dood.*

*Hou jij daarvan? Jezus noemt Zich juist het
Licht van de wereld. En het Leven.*

*Door de zonde is de duisternis en de dood
in de wereld gekomen. Maar God heeft Zijn
Zoon naar deze wereld gestuurd. Zodat wie
in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar
eeuwig Leven heeft.*

*Deze mannen waren vrienden van het
Leven? En jij? Ben je nog een vriend van de
duisternis? Of mag je al een vriend zijn van
Het Leven?*



*De HEERE is mijn Licht en mijn
Heil, voor wien zou ik vrezen?
De HEERE is mijns levens
kracht, voor wien zou ik
vervaard (bang) zijn?
Deze tekst staat in de Bijbel, in
Psalm 27 vers 1.*



**BIJBELCLUB
HET LICHPUNT**

**Bijbelclub 'het Lichtpunt' vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur
Kaapstraat 34, Rotterdam • www.bijbelclubhetlichtpunt.nl**

Tijdens een clubavond kunt u ons bereiken via juf Carolien : 06-27054358
Op andere momenten kunt u ook contact opnemen met fam. Nijse: 0180 611 420

Ha allemaal,
Volgende week vrijdag 1 november
is er geen club. We hebben dan
vakantie!



vrijdag 8 november weer van harte
welkom!



Nieuwe kinderen

altijd welkom!

Ga je bijna naar school?
Of zit je in groep 1 of 2?
Leuk als je ook bij ons op
de club komt!

Volgende week is er geen club. Gelukkig is er
zondag wel weer een Bijbeluurtje. Zondag is
een dag speciaal voor de Heere.

Wat doe jij op die dag?

In het Bijbeluurtje kun je komen met alle vragen
over God. We lezen en denken na over de Bijbel.

En zingen en bidden met elkaar.

Kom jij ook? Neem gerust iemand mee,
vrienden, familie, je vader, moeder, opa of oma!

Elke zondag van half 5 tot half 6

in Buurtgebouw de Arend.



BIJBELCLUB
HET LICHPUNT

BIJBELCLUB HET LICHPUNT

WWW.BIJBELCLUBHETLICHPUNT.NL

